

## SAVAŞ SUÇLARI

Wikileaks adlı internet sitesi ABD'nin ve işgale yardım eden ve katılan diğer ülkelerin uyguladıkları yöntemleri, işgalin durumunu, işledikleri savaş suçlarını içeren 75 bin dosyayı yayınladı ve 15 bin belge daha yayınlayacağını duyurdu. Belgeler ABD ordusunun iç yazışmalarından oluşuyor. Açıklanan belgeler işgalin durumunu, işgalin sürdürülmesinde kullanılan kirli yöntemleri ortaya koyarken, savaş suçlarını, silahsız sivillerin öldürülmesini, kitle katliamlarını, direnişçilerin liderlerini ortadan kaldırmakla görevlendirilen özel "siyah" birliklerin işlerini de ortaya koyuyor. Belgelerden ortaya çıkan bir başka gerçekte işgalcilerin direnişi bitirmekten, zafere ulaşmaktan çok uzak olduklarıdır.

Afganistan ve Irak işgalleri, emperyalist haydutluğun halklara karşı işlediği suçlarda bir sınır tanımadığını açık seçik ortaya koydu. Irak'da öldürülen sivillerin sayısı 1 milyonu buldu. Yaralananların, evini yurdunu terketmek zorunda bırakılanların sayısı ile bu tablo daha da ağırlaşıyor. Irak cezaevleri –Ebu Garip-tutsaklara uygulanan akıl almaz işkenceler ile belleklere kazınmış durumda. Afganistan'dan kaçırılan tutsaklara Guantanamo'da yapılan işkenceler ise ayrı bir kara sayfayı oluşturuyor. Filistin ise on yıllardır kanayan başka bir yara. İsrail devletinin filistinlilere karşı uyguladığı şiddet ve vahşetin, işlediği savaş suçlarının istatistiklerini tutmak bile neredeyse olanaksız hale geldi.

Bütün bu örnekleri sayısızca artırmak olanaklı. Ancak bu kadarı bile, başta ABD olmak üzere, emperyalist büyük devletlerin ülkelerin zenginliklerini ele geçirmek, kaynaklarını yağmalamak, egemenlik kurmak için başvurdukları barbarca yöntemleri anlatmak için yeterli. Emperyalist büyük devletler arasındaki güç ve egemenlik mücadelesinin faturası sadece yukarıda kısaca değinilen savaş suçlarının işlenmesinden ibaret değil. Yoksulluğun artması, işsizliğin yaygınlaşması, açlığın trajik boyutlara ulaşması, işçi ve emekçi kitlelerin çalışma ve yaşam koşullarının sürekli kötüleşmesi, kapitalist emperyalist sistemin halklara kestiği ağır faturanın sadece bir bölümü.

Kapitalist emperyalizm dünya halklarına sürekli olarak ağır yıkımlar getiriyor. Kapitalizmin son genel krizi, dünya işsizler ordusuna yüzmilyonlarca yeni işsiz kattı. Ücretler düşürüldü, sosyal haklar budandı, eğitimden sağlığa kadar bütün alanlar vahşi kar hırsının acımasız ellerine teslim edilmeye devam etti. Dünyanın genç nüfusunun önünde geleceksizlik ve umutsuzluk dışında bir yol görünmüyor. Yeni dünya düzeni, barış ve kardeşlik üzerine yapılan tüm demagojiler iflas etmiş durumda. Kapitalist sistem kana ve can doymayan mitolojik bir canavar gibi yıkımlarla yoluna devam ediyor.

Bugün artık daha geniş kitleler tarafından, kapitalist emperyalist sistemin dünya halklarına güzel bir gelecek, sömürü ve yoksulluğun olmadığı, savaşların son bulduğu onurlu bir yaşam veremeyeceği daha iyi görülmeye başlandı. Barış, kardeşlik, güzel bir yaşam gibi sözcüklerin, emperyalist, gerici politikaların ağızlarında çiğneyip attıkları sakızdan öte bir anlamı bulunmuyor. Büyük emperyalist devletlerin kendi aralarındaki rekabet ve çıkar çatışmaları büyüyor ve dünya halkları yeni yıkımlara doğru sürüklenmek isteniyor.

Bütün bunlara karşı dünya işçi ve emekçilerinin önünde mücadele etmekten başka bir yol bulunmuyor. İşçi ve emekçiler dünyanın çeşitli ülkelerinde varolan haklarını korumak, yeni haklar elde etmek, ekonomik sosyal sorunların insan soyunun onuruna yakışır bir çözüme kavuşmasını sağlamak için mücadeleye atılıyorlar. İşgal altındaki ülkelerin halkları ise kahramanca bir mücadele yürütüyorlar. Dünyanın hemen hemen bağımlı her ülkesinde dev emperyalist tekellerin acımasız sömürüsüne, doğayı ve çevreyi talan etmesine karşı tepkiler büyüyor, mücadeleler güçleniyor.

Eylül / 2010