

SALGIN HERKESE FELAKET GETİRMİYOR!

FUAT AKYÜREK

Covit-19 salgını başladığında kurulu düzeni savunanların ağzından sık sık “salgın sınıf ayrımı gözetmiyor” masalını çok dinlemiştik. Bir süre sonra Pandemi -dünya çapında salgın- haline gelen korona salgınının hemen hemen yüzde yüz işçi ve emekçileri vurduğu gerçeği ile yüzleşmek zorunda kaldık. Ortaya dökülen rakamlar salgının işçi ve emekçi hastalığı olduğunu açıkça kanıtlıyordu. Elbette bunun köklü bir nedeni bulunuyordu. Çünkü fabrikalardaki, iş yerlerindeki çalışma devam ediyordu ve “uzaktan çalışma” imkanın sahip küçük bir oran dışındakiler, her türlü karantina koşulunun ya gevşetildiği ya da uygulanmadığı iş yerlerinde üretime, çalışmaya devam ediyorlardı. Sonuçta bugünkü ağır tablo ortaya çıktı. Ölümler milyonu aştı ve virüsü kapanlar on milyonları buldu. Salgın işçi ve emekçilere sadece ölüm getirmedi, erkene aldığı ekonomik krizle birlikte aynı zamanda dünya çapında yoksulluk, işsizlik, düşük ücret dayatması, sosyal yaşamlarında çöküntü getirdi.

Ama salgın her kesimde aynı etkiyi yapmadı ve felaket getirmedi. Salgın bazı kesimlere zenginlik ve refah getirdi. Karlar arttı, servetler katlandı, sahip oldukları zenginlikler daha fazla büyüdü. Örneğin hepimizin tanıdığı İsviçre bankalarının karı daha da büyüdü. İsviçre merkezli UBS,2020'nin üçüncü çeyreğindekiârınigeçen yılın aynı döneminegöre yüzde 99 artıracakson 10 yılın en iyi üçüncü çeyrek sonucunu elde etti. Henüz açıklamış olmasa daİsviçre merkezli CreditSuisse'in de benzer bir iyi sonuçelde etmesi bekleniyor.Benzer sonuçlar bazı büyük patronlar içinde geçerli Dünyanın en zengin ismi olan Amazon'un patronu JeffBezos'un serveti, pandeminin etkili olduğu mart ortası ile eylül ortası arasında tam 73 milyar dolar arttı.Aynı dönemde Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ile Tesla'nın patronu ElonMusk'ın servetleri de yaklaşık 45'er milyar dolar yükseldi. Salgının başladığıÇin'de ise bu yıl dolar milyarderleri arasına tam 257 yeni insan katıldı. E-ticaret devi Alibaba'nın patronu JackMa'nın serveti son 10 ayda yüzde 45 artışla 58,8 milyar dolara yükseldi.

Pandemi'den önce belli başlı emperyalist ülkelerde durgunluk belirtileri gösteren ve salgınla birlikte krize dönüşen ekonomiler daraldı ve küçüldü. Kriz kuşkusuz tüm sektörleri ve tekelleri aynı şiddetle vurmadı. Kapitalist ekonominin dengesiz gelişimi gibi krizde bazı kesimleri daha sert, bazı kesimleri daha yumuşak vurdu, bazı kesimlerde yukarıda görüldüğü gibi parsayı topladı. Ama işçi sınıfı ve emekçi yığınların tüm kesimleri krizden en fazla etkilenen kesimler oldu ve krizin yükü hemen hemen tüm ülkelerde işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldı. Türkiye'de de AKP iktidarı büyük sermayenin taleplerine uyararak işçilerin kıdem tazminatlarına ve iş güvencelerine el attı, bunları ortadan kaldırmaya yöneldi. Meclis'e sunulan bir tasarı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı, iş güvencesi, temel haklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor, emekliliği daha da zorlaştırıyor.

Yukarıda sıralananlar bugünkü dünyanın temel gerçekleridir. Bir tarafta yoksulluk, sefalet büyürken diğer tarafta zenginlik ve servet yığılır. Temelde işçi sınıfının ücretli kölelik düzeni üzerinde yükselen bu sistem sadece yoksulluk, sefalet, işsizlik üretmez. Aynı zamanda keskin rekabeti, bölgesel çatışmaları, silahlanmayı ve dünyanın yeniden yeniden paylaşılmasını da üretir. Dünya halklarının dinlere, mezheplere, uluslara vb bölünmüş olması, emperyalist sistemin egemenlerine var olan anlaşmazlıkları ve çatışmaları derinleştirme, kışkırtma, karşılıklı boğazlaşma olarak keskinleştirme imkanı da verir. Bütün bunlar emperyalist-kapitalist sistemi güvenceye almayı, ömrünü uzatmayı, onun yıkılmaz bir sistem olduğunu kanıtlamaya hizmet eder. Ama bu gerici çabalar geçici olarak etkili olsa da kapitalist-emperyalist sistemin bir geleceği yoktur. O da daha önceki sınıf egemenliği sistemleri gibi tarihin karanlıklarına gömülmeye yazgılıdır. Eğer bugün bu ölüm fermanı onun yüzüne karşı işçi sınıfı ve emekçi kitleler tarafından açıkça okunamıyorsa bunun nedeni onların henüz yeterli bilinç ve örgütlenme seviyesine ulaşmamış olmalarıdır. Ama bu hükmün okunması kesindir ve bunun içinde her geçen süre bu hükmün gerçekleştirilmesini yakınlaştırmaktadır.

