

ZOR YILLAR

Papa'nın islam dinini hedef alan son konuşması, pek çok islam ülkesinde yeni bir protesto dalgasının yükselmesine yol açtı. Yeni bir protesto dalgası diyoruz, çünkü son zamanlarda Batı dünyasında islam dinine karşı provakatif açıklama ve eylemler oldukça sık görülmeye başlandı. Kısa yoldan "kahraman" olmak isteyen islama saldırıyor, ardından cesaret nutukları çekiliyor. Kendi hükümetleri karşısında uysal kedi olanlara madalyalar takılıyor. En son olarak karikatür krizi gündeme gelmiş pek çok islam ülkesinde kitlesel protestolar yapılmış, yer yer şiddet ve terör eylemleri bu protestolara eşlik etmişti. Oysa Papa'nın islam dinini aşağılaması için herhangi bir neden bulunmuyordu. Ancak Papa Ortaçağ papazları gibi konuşarak ABD'nin Ortadoğu ve İran'a yönelik saldırgan politikalarına din cephesinden desteğini yineledi. Papa böylece Büyük Ortadoğu Projesi'nin dini lideri olacağını bir kez daha ilan etmiş oldu.

Görüntü olarak dinsel motifler sık sık öne çıkmış olsa da, olup bitenin doğrudan dinler arası bir çatışma ile ilgisi bulunmuyor. Sorun Ortadoğu'nun petrol, doğal gaz ve diğer zenginliklerinin yeniden bölüşülmesi ile doğrudan ilgili ve bu mücadeleden galip çıkan devlet, ya da devletler grubu rakip devlet ve devletler grubu üzerinde stratejik bir üstünlük elde edecek. İşgaller ve müdahalelerle bu mücadelenin başını ABD çekiyor ve Ortadoğu'da kesin bir üstünlük ve denetim sağlamak istiyor. ABD bu gerici amacını gerçekleştirmek için gerçekleştirilen terör eylemlerini ve bölgedeki islam ülkelerinde "demokrasinin olmadığı" gerekçesini kullanıyor. Son zamanlarda bu iki gerekçeye İran'ın atom bombası yapmakta olduğu gerekçesi de eklenmiş durumda. "Demokrasi getirilen" Irak'ın durumu ortada, Ülke mezheplere bölündü, kan gövdeyi götürüyor. Terörü kışkırtan ise ABD'nin eylemleri ve bölgede atom silahları bir tek İsrail'in elinde bulunuyor. Bu hiç tartışılmıyor, ama İran henüz ortada hiç birşey yokken hedefe konuluyor. Açıkçası nereden bakılırsa bakılsın bölgeye ABD ve diğer büyük devletlerin yaptığı müdahalelerin hiç bir haklı gerekçesi bulunmuyor.

Ortadoğu ve İran'da yaşayan nüfusun ezici çoğunluğu müslüman ve bu bölgeye yapılan ve yapılacak müdahale için, ABD ve Batı halklarının yedeklenmesi veya tarafsızlaştırılması gerekiyor. Bunu yapmanın en kolay yollarından birisi dini ayrılıkları kullanmak. Buna terör, kitle imha silahları vb gerekçeler de eklenerek Batı halklarının desteği alınmaya çalışılıyor. Bu genel tablo gözönüne alındığında, Bush'un kendisini tanrı yerine koyması, Papa'nın Ortaçağ papazları gibi konuşması, çeşitli provakasyonlar anlaşılır oluyor ve olayların üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Hedefte bölüşülecek olan Ortadoğu'da yaşayan müslüman halklar var ve bu halklar ağır katliam ve saldırılarla karşı karşıya geliyorlar.

Ancak bu gelişmelerden etkilenen diğer geniş kesim ise Batı ülkelerinde yaşayan müslümanlar. ABD başta olmak üzere pek çok Avrupa devleti, kendi ülkelerinde yaşayan müslümanlara karşı önyargıları ve düşmanlıkları sürekli körüklüyorlar, terörü önleme bahanesi ile siyasal yaşamı daha da gericileştiriyorlar, bu ülkelerdeki demokrasiyi buduyorlar. Müslümanlar hedefe konuluyor ama onlarla birlikte bu ülkelerin halkları da vuruluyor. Kaldırılan toz bulutu arasında Batılı işçi ve emekçilerin siyasal ekonomik hak ve kazanımları bir bir ortadan kaldırılıyor. Burada müslüman ve hıristiyan işçi ve emekçi aynı kaderi paylaşıyor, ama bir araya gelip karşı çıkabilmelerinin koşulları hükümetler tarafından sürekli olarak ortadan kaldırılıyor.

Bütün bu gelişmeleri dikkate aldığımızda hem müslüman halklar için, hem de Batılı işçi ve emekçiler için önümüzdeki ay ve yılların oldukça zor geçeceğini tespit etmemiz gerekiyor. Halklar ortak sorunlar için birlikte mücadeleyi öğrendikleri, birbirleri ile dayanışabildikleri takdirde bu zor yılları daha az kayıpla atlatma ve gericiliği püskürtme olanağını elde edecekler. Batılı ülkelerde yaşayan müslüman emekçiler, yerli işçi ve emekçilerin mücadelelerine daha fazla katılmayı-Irak'a yapılan saldırıya Batılı ülkelerin halklarının kitlesel protestolarla karşı çıktıkları unutulmamalı- başarırlarsa, hem önyargıların kırılmasını sağlayacaklar, hem de dünya halklarının üzerine çöken kara bulutların dağıtılmasına katkıda bulunacaklardır.