

## KARİKATÜR VE MEZHEPLERİN KIŞKIRTILMASI

Olayların şaşırtıcı bir biçimde peşpeşe geliyorlar. Onları takip etmekte oldukça zorlanıyoruz. Önce karikatür krizi patlak verdi. Danimarka'da küçük sağcı bir gazetenin İslam peygamberine hakaret içeren ve tüm müslümanları potansiyel terörist olarak gösteren karikatürler yayınlaması, haklı olarak İslam dünyasında büyük protestolara yol açtı. İstenmeyen şiddet olayları da meydana geldi. Karikatürleri yayınlayanlar ve yaygınlaştıranlar, adeta dünyanın bir "medeniyetler çatışmasına" gitmesini ister gibiydiler. Daha sonra ABD limanlarının işletme hakkını Dubai'li bir firmanın aldığını öğrendik. Bu küçük, ama petrol zengini müslüman ülkenin ABD limanlarını işletmesine karşı çıkan senatörlere Başkan Bush aslanlar gibi karşı koydu! Halk kitlelerini birbirine karşı kışkırtanlar, tepelerde tatlı karlar içi işbirliğine gidiyorlardı. Neyse "medeniyetler çatışması" demek ki hikayeymiş deyip, biraz rahatladık!

Ardından Irak'da ki provakasyon gündeme geldi. Medeniyetleri bu şiddette çatıştırmayı başaramayanlar, bir mezhep kavgasının fitilini ateşleyiverdiler. Bugün Irak'da olup bitenler tüm dünya tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Ülke kanlı bir mezhep çatışmasına ve bölünmeye doğru mu gidiyor? Eğer olaylar böyle bir yöne doğru giderse, bu durum özellikle bölgeyi derin bir kaosa sürükleyebilir. Ancak işgalci güçlerin, özellikle de ABD'nin baştan beri izlediği politika, bu ihtimali sürekli canlı tuttu. ABD ve sadık müttefiki İngiltere, Irak'ı işgal ettikten sonra sistematik olarak bu ülkeyi bölme, bölgede kalıcı olma ve zenginliklerini yağmalama doğrultusunda bir çabanın içerisinde oldular. Bu yöndeki adımların başlıca hedefi, Irak'ın dini ve etnik yapısını kullanarak, bu ülkeyi fiilen veya hukuki olarak bölmektir. İşgal yönetimince Irak halkına kabul ettirilen yeni Irak Anayasa'sı, aslında gelecekteki bir bölünmenin hukuki belgesi gibiydi. ABD'li işgal yönetimi bu adımı attıktan sonra, ardından diğer adımları da atmaya başladı. Şiilerce kutsal sayılan Samarra'daki Askeriye Türbesi, provakasyon kokan bir bombalamanın hedefi oldu. Ardından kitlelerin galeyana gelmesi ve karşılıklı saldırılar yaşandı. O günden bu yana yüzlerce Irak'lı öldürüldü.

Irak'ı işgal eden güçlerin mezhepler arasında bir çatışma yaratarak Irak'ı bölme yönündeki kışkırtmaları, bugün kısmen başarıya ulaşmış görünüyor. Ülke henüz bölünmediyse de mezhepler arasındaki çatışmalar tırmanıyor, ülke bölünmeye doğru sürükleniyor. Bu durum işgal güçlerine karşı genel bir birlik sağlanmasını engelliyor ve onlara nefes aldırıyor. Iraklıların ise böylesi bir iç çatışmadan hiç bir çıkarları yok. Bu nedenle Sünni ve Şii mezhebinden liderlerin sağ duyu ve birlik çağrıları, mezhep çatışmasına gidişi engelleme çabaları sürüyor. Ancak olayların gelişimi, yeni provakasyon ve saldırıların gündeme getirileceğini de açıkça ortaya koyuyor. Çünkü yapılan provakasyon tesadüfi ve rastgele bir olay değil. Ayrıca işin içinde El Kaide gibi, kime hizmet ettiği belirsiz olan karanlık bir örgüt de var.

Irak'ı bir mezhep savaşına sürükleyerek, bölmeyi hedefleyen güçler gelişmelerden biraz daha cesaret almışa benziyorlar. ABD Başkanı George Bush, "Irak'ta şiddetlenen mezhep çatışmalarının, Irak halkını yeni bir tarihi dönüm noktasına getirdiğini" öne sürüyor. Bush'un ima yolu ile söylediğini ABD basını açıkça söylüyor. New York Times Gazetesi olayların çevre ülkelere de sıçrayabileceğini ileri sürerek, "Böyle bir bölgesel çatışmanın bitmesinin yıllar alabileceğini", ve "100 yıldan daha kısa bir süre var olan sınırların yeniden çizilmesini zorunlu kılabileceğini" yazıyor. Açıkçası ABD işleri, Irak'ı bölmeye doğru götürüleceğini yavaş yavaş gündeme getirmeye başladı. İşgalci güç kışkırttığı mezhep çatışmaları, Iraklıların bir arada yaşayamayacağını kanıtı olarak göstermeye hazırlanıyor. Hedef belli ki Irak'da ve bölgede kalıcı olmak ve oraya iyice yerleşmektir.

Dünya tarihi, sömürgeciliğin ve daha sonra emperyalizmin parçala ve yönet taktiğini sıkça uyguladığına tanıklık ediyor. Bu gerici plan bugün tüm vahşeti ve şiddeti ile Irak üzerinde deniyor. Ancak bu ateşle tehlikeli bir biçimde oynamak anlamına gelmektedir. Irak'ın sürükleneceği bir mezhep çatışması, tüm bölgede yeni çatışmaların fitilini ateşleyecek, taşları yerinden oynatacak bir gerici gelişme olacaktır. Bir bakıma ABD'nin işleri sürüklemek istediği noktadır bu. ABD'nin, başlangıçtaki iddiasının aksine, "bölgeye istikrar ve güvenlik getirme" gibi bir amacının olmadığını olaylar zaten kanıtlamaktadır. ABD yeni çatışma ve karışıklıkların kendisine bölgede uzun süre kalma ve yerleşme imkanı vereceğini hesap etmektedir. Bugün bu hesap tutacak gibi görünmesine karşın, tam tersi bir gelişmeyi de hızlandırabilir.

Irak işgal altındadır ve Irak halkının yüzde sekseninin olup bitenden ABD'nin sorumlu olduğunu dair açık bir görüşü bulunmaktadır. Bir bütün olarak bölgede ise anti-amerikancılık gelişmekte ve güçlenmektedir. Bugün birbirine kırdırılmaya çalışılan Şii ve Sünni Iraklıların, işgal güçlerine karşı ortak bir direniş geliştirme olasılığı reddedilemez. Yani yangını körüklemeye çalışanların kendileri de alevlerin arasında kalabilir. Olayların ne yöne doğru gelişeceğini izleyip göreceğiz. Dünyada barış ve kardeşlikten yana olan güçler Irak'da işgalin bitmesini, Irak halkının

birlikte barış içerisinde yaşamasını istiyorlar ve Irak halkının direnişini destekliyorlar. İnaniyoruz ki Şiisiyle, Sünnisiyle Irak halkı kazanacak, işgalcilerin oyunları bozulacaktır.

**Mart / 2006**