

## YENİ BİR YILA GİRERKEN

2008 bitirdik ve 2009'a merhaba dedik. Yeni bir yıl, geleceğe ilişkin umutların tazelandığı, yeni başlangıçların yapıldığı, beklentilerin gerçekleşmesine çalışıldığı yeni bir dönem demek. İnsanlık ne yazık ki yeni yıla Filistin'den yükselen feryatlarla girdi. Yılın son günlerinde İsrail Gazze'ye saldırdı ve hedef gözetmeksizin ölüm yağdırdı. Filistinliler kadın, çocuk, yaşlı, genç denmeden katledildi. Büyük devletler ve uluslararası kuruluşlar bu katliama her zaman olduğu gibi yine sessiz kaldılar. ABD ise İsrail'i sonuna kadar ve kayıtsız şartsız destekliyor. İsrail'in bu son saldırısı, tüm Ortadoğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.

Kuşkusuz 2008 sadece son günlerine denk gelen bu felaketle anılmayacak. 2008 dünya tarihinin gördüğü ve giderek ağırlaşan ekonomik krizle de anılacak. Üstelik bu kriz henüz dibe vurmadı ve gelecek günler geçmiş günleri aratacak gibi görünüyor. Kriz, işçi ve emekçiler için açlık, sefalet ve işsizlik demek. Şimdiden dünya çağında yüzbinlerce işçi işini kaybetmiş durumda. Her yeni güne işten çıkarılmış olan işçilerin haberleri ile başlanıyor. İşçiler işten atılmaları karşı direniyorlar ve mücadeleleri giderek gelişip, güçleniyor.

Başta ABD olmak üzere büyük kapitalist-emperyalist devletler dev kapitalist tekellere, bankalara trilyonlarca dolar akıtıyorlar. Büyük patronların kurtarılması kapitalist devletlerin temel uğraşısı haline gelmiş durumda. Liberalizm, serbest piyasa, krizsiz kapitalizm söylemleri yerle bir olmuş durumda. Kapitalist tekellerin kurtarılması için devlet hazineleri harekete geçiriliyor, borçlu dev bankalar "devletleştiriliyor." Açıkçası zararlar devletleştiriliyor, fatura halkın sırtına yıkılıyor. Eğer işler ileride düzelse bunlar yeniden özelleştirilecek ve büyük patronlara peşkeş çekilerek onlara tatlı karlar sunulacak.

Dünya çapında genel bir ekonomik kriz demek, aynı zamanda büyük devletler arasında gerginleşen ilişkiler, ağırlaşan pazar sorunu, güç ve egemenlik mücadelelerinin sertleşmesi demek. Krizin faturası dünya halklarına çıkarılacak. Ancak bu yeterli gelmeyecek. Bazı devletler eski pozisyonlarından gerileyecekler, ellerindeki pazarlar ve etki alanları diğer bazı büyük devletlerin eline geçecek. Tarih ise bütün bunların sessiz sedasız gerçekleşmeyeceğinin, gerçekleşmediğinin örnekleri ile dolu. Militarizm ve askeri harcamalar yükseliyor ve insanlık tehdit edici bir tablo ile yüz yüze geliyor.

Elbette bütün bunlardan geleceğe ilişkin karamsarlık ve umutsuzluk çıkmıyor. İtalya'da genel grev, Yunanistan'da ki grev ve gösteriler, dünyanın pek çok ülkesinden gelen mücadele haberleri, halkların, işçilerin eski dünyanın asalak güçlerine teslim olmayacaklarının güçlü işaretlerini veriyor. Köhnemiş eski dünya krizlerle, savaşlarla, açlık ve yoksullukla varlığını sürdürmeye, ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bu dünyanın egemenleri biliyorlar ki, kendilerini devirecek güçler harekete geçmezlerse bir süre daha yerlerinde oturacaklar, saltanatlarını devam ettireceklerdir.

Ama kriz şimdiden pek çok mücadelenin fitilini ateşlemekle kalmadı, bin kez öldüğü ilan edilen sosyalist fikir ve akımları yeniden güncelleştirdi. Marx'ın haklı olup olmadığı, Komünist Manifesto'nun çağrısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hararetle tartışılıyor. Bu tartışma elbette ve canlılığı artarak sürecek. Ama en önemlisi, yeni bir dünya kurmak üzere harekete geçecek güçlerin ortaya koyacakları mücadele yeteneğidir. Çeşitli uluslardan işçiler ve ezilen halklar mücadele etmekte, birleşmenin yollarını aramakta, yeni bir dünya kurmak için giderek daha fazla hareketlenmektedir.

2009 bütün bu hareketlerin daha fazla gelişip, güçlendiği bir yıl olmaya aday görünüyor. Herkesin yeni yılı kutlu, beklentileri gerçek olsun.

**Ocak / 2009**