

TÜBİTAK , Darwin'siz bilim ve generaller? / Ergün ÖZALP

Tübitak(Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu)' in aylık yayın organı olan '*Bilim ve Teknik*', dergisi Mart ayı kapağını , 'Darwin Yılı' nedeniyle, Darwin'e ve Evrim teorisine ayırmıştı.Ama TÜBİTAK'ın başına çöreklenmiş gerici –yobaz zihniyet sansür uygulayarak kapağı değiştirdi.Bu skandal Türkiye'de ve Dünya'da bilim kuruluşlarının ve bilim adamlarının yoğun tepkisine neden oldu.

Darwin'in doğumunun 200. ölümsüz ve çığır açıcı ve günümüz biyolojisinin temeli sayılan yapıtı" *Türlerin Kökeni*" nin yayınlanmasının 150. yılı nedeniyle UNESCO 2009 yılını ,'*Darwin Yılı*' ilan etmişti . Tüm dünya üniversiteleri ve bilim çevreleri sayısız etkinliklerle bu yılı kutluyorlar. Dünyanın tüm ünlü bilim dergileri Darwin'i kapak yaptı..Bizim ulema takımı ise, yine tersine gitmeye başladı.Bilime karşılık doğmaları, safsataları, ayetleri, yaratılışçılığı ; bilimselmiş gibi ,"Evrimin " karşı gündeme getirdi.

Darwin, Galile'nin yaptığı gibi , ortaçağın karanlık düşüncelerine , statik dünya anlayışına , kilisenin doğmalarına darbe vurmuş onu yerle bir etmişti. İnsanın, kutsal kitaplarda yazdığı gibi birkaç bin yıl önce birdenbire değil, milyarlarca yıllık bir evrim sonucu oluştuğunu , en basit hücreli formlardan geliştiğini , tüm canlı türlerin birbirine akraba olduğunu, farklı çevresel koşullarda farklı türlerin , yaşam mücadelesi sürecinde , doğal seçim' yoluyla , güçlü türlerin evrim geçirerek ayakta kaldığını ve doğada bir anda olmuş bitmiş, tamamlanmış birşey olmadığını evrimin sürdüğünü dile getiriyordu. Aradan geçen yıllar sonra Darwin'i afroz eden Katolikler, Papalık bile , birkaç yıl önce Darwin teorisinin İncile uygun olduğunu söyleyerek, geri adım attı..İngiltere Anglikan kilisesi Darwin'den özür dileyen açıklama yaptı. ABD' de bir eyalette Darwin'in evrim teorisinin yanısıra yaratılış tezinin de bilimsel bir teori olarak , okul müfredatına konması talebi , bilim çevrelerinin isyanı sonucu ABD yüksek Mahkemesi'nden geri döndü. Rusya' da sosyalizmin Gorbaçov'la son kalıntılarının tasfiyesinden aldığı güçle tek kutuplu dünyanın efesi olarak sivrilen ABD , ideolojik ve felsefi alanda da hertürlü ortaçağcı , idealist, bilinemezci ,gerici hurafelerle , dincilik, ruhçuluk, falcılık vb. diriltirek bilime ve bilimsel düşünceye savaş açmıştı. Bilimsel materyalist felsefenin yanısıra , tüm insanlık değer ve birikimleri ,hümanist düşünce ve Darwin ve evrim teorisi de hedef alınanlar arasındaydı.ABD' nin gözü dönmüş emperyalist saldırganlığının son yıllarda yara alması, son kapitalist dünya krizinin başladığı ve tetiklendiği yerin de ABD olması; ABD'nin itibarını sarstı, bilime inanaların, bilimsel düşünceyi savunanların doğmatizme karşı savaşımı, güçlendi . Ülkemizde de sadece ÖDTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nden yüzlerce bilim adamı, profesör, TÜBİTAK yönetiminin sansürcü anlayışını protesto etti. Bunun üzerine ,TÜBİTAK yönetimi çark ederek Darwin'i önümüzdeki aylarda kapak yapacağını söyledi.

TÜBİTAK'ta olan bitenleri salt AKP hükümetinin kadrolaşmasına bağlamak ne ölçüde doğrudur? 12 Eylül askeri faşist cuntasıyla, ABD'nin Ortadoğu ve Asya'nın petrol yataklarına sarkma ve bekçilik yapma planları, BOP vb. projelerinde Türkiye'yi ucuz asker deposu olarak kullanma sevdasına paralel olarak; '*ılımlı islam*' projesiyle; Türkiye'de , '*Türk-Islam sentezi*' düşüncesi eğemen hale getirilmiş, tüm eğitim müfredatları buna uygun şekillendirilmiş, osmanlılık eğilimleri ,teşvik edilmişti. Okullardan felsefe derslerinin kaldırılması, zorunlu din derslerinin konması, biyoloji kitaplarında Darwin'in evrim teorisinin yanısıra,,"yaradılış" efsanelerinin de bilimsel bir teori gibi okutulması ; Laik olduğunu söyleyen genareller eliyle sağlandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal basına; "*Artık kuran ayetleri günümüz bilim ve teknikteki gelişmelerle inandırıcılığını kaybediyor, fıkıh alimlerimiz , ayetleri bilimsel yeni gelişmeler ışığında yeniden yorumlamalıdır*" yollu demeçler vermişti. Ayetlerle bilimi uyumlulaştırma çabaları ; Adnan Hoca'nın, Fethullah'ın revaçta olduğu 12 Eylül sonrası, başladı ve sürmekte...

Özal'ın açtığı yoldan giden , ayetlere bilim sosu karıştıran Harun Yahya lakaplı , Adnan Hoca diye bilinen ve bir dönem , genç kızları tuzağa düşürüp seks partileri düzenleyen , santaj yapmak, çete kurmak vb suçlarla yargılanıp, Bakırköy Akıl Hastahanesine konan ve sonra sözde yargılanıp salıverilen bu zat, Türk-İslam sentezcisi bir bilim düşmanıdır. BAV (Bilim araştırma Vakfı) kurucusu olan Adnan Hoca'nın esas uğraşı da , Darwin teorisinin uydurma olduğunu ileri süren ve yaratılışçı efsaneleri bilimin karşısına diken kitaplar bastırıp bedava dağıtırmaktı. Son dönem de bunun hazırladığı 'Yaradılış atlas' ları okullara bedava olarak dağıtılmıştı. 12 Eylül, YÖK düzeniyle Üniversiteleri cendere altına almış , bilimsel özerkliği yoketmişti. TÜBİTAK'taki gerici kadrolaşma o zamanlarda başladı. AKP ise, bugün Genelkurmay ve ABD ile uyumlu şekilde , genelkurmayın 'toplum mühendisliği'(!) projelerine bağlı olarak, tüm kurumlara doğal olarak kendi bildik ,tarikat ehlini'doldurmakta, TÜBİTAK vb. kurumlarda kalan az sayıdaki namuslu bilimadamlarını da temizlemeye çalışmaktadır. Olan biten özetle budur.

Genelkurmayın bilim karşıtlığını ve Adnan Hoca bağlantılarını kanıtlayacak çok şey bulmak mümkün. Emekli generallerin, banka yönetim kurullarında, İnşaat şirketlerinde, kooperatif yönetim kurullarında görev yaptığı 'çok yönlü' (!) olduğu kamuoyunca da biliniyordu. Ergenekon Davası belgelerinde de görüldüğü gibi basını ,medyayı, siyasi parti ve mezhepleri nasıl yönlendirdikleri, " *silahsız kuvvetler dedikleri*" Bazı vakıf ve örgütler yoluyla nasıl darbe zemini yarattıkları aşıkardır. Tübitak ve BAV' daki bazı aktiviteler de bu kapsamda görülmelidir. Yoksa bir emekli general, TÜBİTAK'ta ne gibi bilimsel bir faaliyette bulunabilir ki? Burada görev yapan emekli generallerin Adnan Hoca'nın vakfı olarak bilinen BAV'ın organize ettiği, Kıbrıs'a Denктаş'a destek gezilerinde ne işi vardır? Evrim ve Darwin düşmanı bir vakıf olan BAV'ın başkanının elinden , TÜBİTAK' ın kadrolu emekli generalleri niçin plaket almaktadırlar? Vurgulanmalıdır ki, TÜBİTAK'ı Darwin'i sansürleyen bu zihniyete teslim eden; askeri darbelerdir, paşalardır.

Darwinsiz bilim yapılamayacağı açıktır, ama asker sopasıyla kesinlikle olmaz ve bilimsel gelişmede sağlanamaz. Çünkü asker kafasından bilim değil, ' *Con Ahmet'in zaman makinesi*' gibi garebet şovlar çıkıyor!

Nisan 2009 / arkadaş