

KURTARILDI MI, BATIRILDI MI?

FUAT AKYÜREK

Uzun süren pazarlıkların sonucunda Troyka -AB kurumları ve IMF- ile Yunanistan arasında genel bir anlaşmaya varıldığı ilan edildi. Bu anlaşma “Yunanistan’ı kurtarma paketi” olarak takdim edildi. Gerçekte birileri kurtarıldı, birileri ise batırıldı. Kurtarılan Fransız ve AB’nin büyük ülkelerinin bankaları oldu. Anlaşma ile bu bankaların alacakları güvence altına alındı. Yunan işçi ve emekçiler ve onların ülkesi Yunanistan ise batırıldı. Çünkü bu görüşmelerin özeti şu, Yunan Hükümeti boyun eğdirildi ve yunan halkının ekonomik boyunduruk altına alınması tamamlandı. Yunan işçi ve emekçileri geçmişte elde ettikleri pek çok kazanımı kaybetmekle kalmadılar, gelecekleri de ipotek altına alındı. AB’nin dayatmaları sonucu Yunan halkı birden bire neredeyse yarı yarıya yoksullaştı.

Yunanistan’ın politik geçmişinde pek çok bağımlı ülkenin geçmişinde olduğu gibi darbelerin önemli bir yeri var. Bugün Yunanistan’a dayatılan ekonomik ve sosyal programların uygulanması için geçmişte aseri darbeler yapılıyordu. Artık böyle işler “demokrasi içerisinde” çözümlüyor! Atanan bir görevli geleneksel eski partilerin desteğini alıyor ve yeni bir hükümet kuruyor. Bu hükümet “başka bir alternatifi olmadığını” ilan ediyor ve büyük emperyalist güçlerin dayattıkları programı uygulamaya başlıyor. Böylece ülkeyi “kurtarma operasyonu” başlıyor.

Örneğin bu “kurtarma operasyonu” ile Yunanistan halkına dayatılan uygulamaların bazıları şunlar; toplu sözleşmeler lağvediliyor ve patronla işçi arasında bireysel iş kontratı yapılabilmesinin yolu açılıyor. Asgari ücret yüzde 22-32 arasında düşürülüyor. 15 bin kamu çalışanı yıl sonuna kadar işten çıkarılıyor ve 2015’e kadar toplam 150 bin kamu çalışanının işine son verileceği açıklanıyor. Kamu şirketleri özelleştiriliyor, “zararlı” kamu şirketleri kapatılıyor. Yıllık gelir vergisindeki muafiyet 12 bin eurodan 5 bin euroya indiriliyor. Devlete ait olan araziler ve taşınmazlar satışa çıkarılıyor vb.

AB’nin büyük sermayesi tarafından uygulanmak üzere Yunan işbirlikçi sermayesine dayatılan yukarıdaki koşulların her birisi yunan işçi ve emekçilerine ayrı bir yıkım getirmektedir. Burada bir gerçeğin altını özenle çizmek gerekir ki, geçmişteki cunta hükümetlerinin bu kadar köklü saldırıları gündeme getirebilmesi çok zordu. Genelde yapılan işçi ve emekçi örgütlerinin tasfiyesi, yeni zamlar ve vergiler, ücretlerin düşük tutulması ve genel bir terör havası ile toplumun bastırılması idi. AB tarafından Yunanistan’a “atanmış” hükümetin bu sınırın çok ötesine geçtiği açıkça görülmektedir. Geçmiş kazanımlara el atılmış, emekçiler birden bire yoksullaştırılmıştır. Ama uygulama işi sadece hükümete bırakılmamış, “uygulamayı” güvence altına almak üzere AB memurları bakanlıklara ve kurumlara yerleştirilmiştir.

AB’nin Almanya ve Fransa gibi büyük ülkeleri bütün bu saldırgan ekonomik ve sosyal uygulamaları Yunanistan’ın “kurtarılması” olarak yansıtmaktadırlar. Oysa görüldüğü gibi bu yunan işçi ve emekçilerine saldırı ve Yunanistan’ın batırılması programıdır. Yunanistan batırılmış, ama Yunanistan’dan alacaklı durumdaki dev bankalar kurtarılmış, yunan halkının yıllarca bu bankalara borç ve onun faizlerini ödemesi güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Silindiği söylenen borç kısmı ise, Yunanistan’ın bugüne kadar ödediği ve ödeyeceği faizlerin sadece küçük bir kısmıdır.

Bugün yunan işçi ve emekçileri AB büyük sermayesinin bu dayatmalarına, onlara boyun eğen yunan işbirlikçi sermayesine ve bu sermayenin geleneksel sağ ve sol partilerinin desteklediği ortak hükümetine karşı mücadele ediyorlar. Yunan işçi ve emekçileri borçların ödenmemesini, AB’den çıkılmasını, özelleştirilmelerin durdurulmasını, gaspedilen ekonomik ve sosyal hakların geri verilmesini vb. talep ediyorlar. Yunan işçi ve emekçileri ülkenin geleceğini kurtarmak istiyorlar ve yunan sermayesinin ülkeyi satan gerici tutumuna isyan ediyorlar. Yunan halkı AB’nin büyük emperyalist güçleri tarafından kendisine giydirilen deli gömleğini yırtmak için mücadele ediyor ve mücadele eden bir halkın teslimiyeti kabul etmeyeceğine güvenmek gerekiyor.

Mart / 2012