

İSRAİL SALDIRGANLIĞI

İsrail on yıllardır Filistin'i yakıp yıkıyor. Filistin'de İsrail'in yaptığı katliam ve yıkımların artık sayısı hatırlanmıyor. Ancak İsrail bölgede kan dökmeye, yakıp yıkmaya hiç ara vermiyor. İsrail'in son hedefi Lübnan oldu. Dünyanın büyük devletleri İsrail'in Lübnan'da giriştiği vahşeti seyrediyorlar. Bazen sert, bazen yumuşak açıklamalar yapıyorlar. Ama İsrail'in saldırganlığını durduracak pratik bir adımda atıyorlar, atamıyorlar. Çünkü İsrail siyonistleri büyük ağabey ABD tarafından destekleniyor ve korunuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçtiğimiz günlerde, İsrail'in Lübnan köyü Kana'da (Bu köy İsa'nın suyu şaraba dönüştürdüğü efsane ile biliniyor) 37'si çocuk, 60'dan fazla insanı katlettiği günden sonra toplandı. Katliamlardan acı duyan, protesto gösterileri yapan dünya halkları bu toplantıdan hiç olmazsa İsrail'e karşı bir kınama çıkmasını beklediler. Ama Güvenlik Konseyi "üzüntülerini bildirmekle" yetindi. ABD çıkarları söz konusu olduğunda şahin kesilen Konsey, Filistin ve Lübnan'ın mazlum halkları söz konusu olduğunda güvercin oluyor.

İsrail'in bu son saldırganlığını Lübnan Hizbullahı tarafından kaçırılan iki askerini kurtarmak için yaptığını sanmamak gerekiyor. Bu, bölgede İsrail ve ABD planlarına karşı direnen halkların toptan olarak cezalandırılması, Ortadoğu'ya yönelik ABD stratejilerinin adım adım hayata geçirilmesidir. Hatırlanacağı üzere Büyük Ortadoğu Projesi ABD tarafından ortaya atıldı. ABD bu proje ile Ortadoğu ve çevresine demokrasi geleceğini, diktatörlerin devrileceğini, barışın sağlanacağını açıklamıştı. Bu baştan beri adi bir yalandı. Çünkü başta Suudi Krallığı olmak üzere, tüm Körfez emirlikleri ve şeyhlikleri ABD işbirlikçisi ve bu ülkelerde demokrasinin esamesi bile okunmuyor.

Bu gerici projenin (BOP) gerçek amacı ise Ortadoğu'yu ABD çıkarları merkezinde yeniden şekillendirmek, petrole, doğal gaz ve bölgenin zenginliklerine el koymak –Irak petrolerinde olduğu gibi-, bölgenin jeopolitik konumundan –geçiş yollarının denetimi- yararlanmak, diğer bölgelere yapılacak saldırılar için sıçrama tahtası olarak kullanmaktır. Yani bölge jeostratejik hesaplar için dünyanın en önemli bölgesi ve tüm büyük devletler bu bölge için çekişme içindeler. ABD ise bu bölgede tekelleri bir hakimiyet kurmak istiyor. Bölgedeki en büyük dayanağı da İsrail.

Ancak Filistin halkı Amerikan ve İsrail planlarına karşı uzun yıllardır direniyor ve direnmeye de kararlı. Arafat'ın kuşuklu ölümü ile Filistin halkı teslim alınmak, bir kölelik anlaşmasına boyun eğdirilmek istendi. Ama Filistin halkı buna boyun eğmedi ve eğmeyecek. Lübnan ise karmaşık bir din ve etnik yapısı olmasına rağmen İsrail saldırganlığına karşı direniyor. İsrail ne kadar saldırır, ne kadar geniş toprağı işgal ederse, o kadar fazla direnişle karşılaşılıyor ve karşılaşacak. Halklar zalimlere boyun eğmiyorlar ve eğmeyecekler.

Bugünlerde Lübnan'a barış gücü gönderilmesi tartışmaları sürüyor. Ama ortada bir savaş yok. İsrail yakıp yıkıyor, kendine göre önlemler alıyor, daha sonra da 'Barış Gücü olacaksa benim yaptıklarımı güvenceye alsın, benim çıkarlarımı korusun diyor.' Asker göndermeye talip olan ülkelerden birisi de Türkiye. Başbakan Erdoğan asker gönderebileceklerini söylüyor! Bu askerler Lübnan'da İsrail'in kurmak istediği statükonun bekçiliğini yapmaktan öte ne yapacaklar? Türkiye halkı öncelikle Hükümetten İsrail'le yapılan tüm askeri ve ekonomik anlaşmaları iptal etmesini ve İsrail'le ilişkilerini kesmesini bekliyor. Son günlerde Türkiye'de yapılan miting ve gösterilerde halk bu talepleri dile getirdi ve getirmeye devam ediyor. Türkiye halkı hep Filistin halkının yanında oldu, ana destek verdi. Kimsenin kuşkusu olmasın ABD ve İsrail bölgedeki gerici amaçlarına ulaşamayacaklardır.

Düzeltilme ve Özür

Geçen sayımızda yer alan "Latin Amerika'da neler oluyor" başlıklı yazımda Bolivya'nın adı yanlışlıkla Guatemala olarak çıkmıştır. Düzeltir okuyucularımızdan özür dilerim.

Ağustos / 2006