

Ahlak, onur ve cuntacılar / Ergün ÖZALP

Ahlaksızlığın, yalan dolanın ve rüşvetin, rakibini alt etmek için belden aşağı vuruşların; hız kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Geldiğimiz ülkeye kulak verdiğimizde , ahlaksızların saçtığı kokuların, burnumuzun direğini kıracak ölçüde, arttığını görüyoruz..

Öncelikle ahlaki değer kavramını; insanlığın soyutta olsa özlemini duyduğu ve ezilenlerin bağına kısmen yaşatabildiği ,*insani değerler*’ olarak anlıyoruz. Yoksa yasal ,dinsel doğmalar ne de geleneksel feodal yargılarını; kılavuz ya da mihenk taşı olarak ele almıyoruz , alınmamalı da...

Çünkü insanlığın ortaklaşa üretip bölüştüğü ve doğa ile mücadele içinde olduğu süreçte gelişen ve somutlanan güzel ve yüce insanlık değerleri; özel mülkiyetli toplumlarla birlikte (*kölecî, feodal ve kapitalist düzenler*) zamanla yerini eğemenlerin saltanatını sürdüren yasal kanunlara, eğitim ve propaganda yoluyla topluma empoze edilen yani dışarıdan dayatılan değerlere dönüştü, sınıfsal değerler ve çıkar çatışmaları doğdu, eğemen zümrenin değerine boyun eğmeyenler ; ayıplanmakla kalmayıp, cezalandırıldı ve öldürüldü..Gerçek insanlık değerleri de ezilenlerin ve temsilcisi önderlerinin şahsında, bir umut ve özlem olarak soyut değerler olarak, günümüze dek yaşatıldı.El üstünde tutulması gereken , yapılabildiği kadar günümüzde somutlaştırılması(içselleştirilmesi) gereken bu değerlerdir. Bunların bütünüyle somut değerler halini alması ise, özel mülkiyetli ekonomik ilişkilere son vermekten ,insanlar arasındaki her türlü sözde ' özgür' – çünkü sermaye ilişkileri temelinde biçimlenmiş , herkesin özel çıkarlarını çatıştırdığı ve eğemen ve zengin olma hedefi içinde olduğu bir sistemde ve devlet yasalarının dışarıdan zorla dayatması altında;gerçekten kendi bireysel enerjisini özgürce kullanamaz , yani istemese de bağımlıdır, özgür olamaz - seçim ve rekabetin ortadan kaldırılmasından geçiyor..

Ahlaksızlığın zirve yaptığı burjuva toplum; değerın parayla ifade edildiği , insanın değerinin de parayla belirlendiği, ama sadece işgücünün değil; kendisinin de alınıp - satılan bir meteye dönüştüğü, bir düzendir. Böyle bir sistemin, devlet yönetiminde yeralacak kadrolarını eğittiği , siyasal bilimler fakültelerinin Politika bilimi derslerinde de, öncelikle Makyavelli'nin, İtalya Prensi'ne verdiği öğütlerden oluşan 'Prens' adlı eseri,'*devlet yönetim sanatı*' olarak okutulur. 12 Eylül döneminde bu eserin, Kenan Evren'in de, başucu kitabı olduğunu belirtelim.. Bu kitapta , Makyavel' in altını önemle çizdiği; “ *politikada , yani devlet yönetiminde; hedefe ulaşmak için, hertürlü aracın mübah olduğudur.Amaç için herşey yapılır, ahlaki olmayanda dahil..*” Bu nedenle tüm kanlı diktatörler, faşistler tarih boyu her türlü zulüm ve namussuzluğu ,kendi yazdıkları bu tür kitaplara uygun olarak yaptılar..Bugün her türlü ,*'belden aşağı vurmalar'* ı yapanlar, geçmişte alevileri, komünistleri ve devrimci önderleri karalama amacıyla yazılan asparagas iftira senaryolarını da yazanlardı. Çıkar çekişmelerinin kızıştığı günümüzde , faşist kadroların kendi arasındaki ' *it dalaşı*' ında , zaten ustalaştıkları aynı yöntemle başvurmaları; şaşkırtmıyor... Eğemenler, bazen kendi kadrolarını değiştirip dizayn ederken de, önceden pisliğe bulaştırdığı ama şimdi hizaya gelmeyenleri , ya da ,*"kullanım süresi"*ni dolduranları ; afişe ederek , hem onlara haddini bildirir, hem de kendilerini ve sistemi aklayarak, *"temiz"* görünmüş olurlar. Son olarak Emperyal dünyada, IMF Başkanı Strauss Khan'ın otel odasında basılması.. Yine ülkemizde, 28 Şubat Çevik Bir'li post-modern darbe'de

, Fadime –Müslüm senaryosunun darbe zemini olarak kullanılması, yakın dönemde Deniz Baykal'ın aşk kasetinin yayını, ve en son 5 MHP'li merkez yöneticinin randevu evindeki muhabbetlerinin gizli kamera kaydına alınarak yayınlanmasını ; bu çerçevede ele almak gerekir. Onlar ikide bir '*özel yaşamın dokunulmazlığı*' ndan dem vurur, ama el değdirmediği yer bırakmazlar. Yüzbinlerce insanın özel yaşamını didikleyip, telefonlarını dinler , sokaklara evlerin yatak odalarına kameralar yerleştirir ve yeri geldiğinde de medyaya servis yaparlar. Sömürücü ,yönetici oligarşinin ana ilkesi, sermaye arttırımı için, tüm kirli araçları , her yöntemi ; meşru görmektir. Günümüzün Hitler artıkları ; yalan haber ve provakasyon üretmekte daha da ustalaşmış ve modern teknolojiyi de pisliklerine alet ederek ;Gobbels'i bile aşmışlardır.

Arjantin' in 12 Eylül'ünde, seçimle iktidara gelen sosyalist Partinin Başkanı Allende,Cia darbesi ile iktidardan düşürüldüğünde , elinde silahla çatışmış ve öldürülmüştü. Ama Faşistler onu zayıf göstermek ve karalamak için, intihar ettiği yalanını yaydılar. Allende'nin kızının , geçen günlerde babasının mezarını açtırıp yaptırdığı otopsinin ilk sonuçlarından, ölümüm intihar değil öldürme olduğu ortaya çıktı. İntihar, elbette hoş görülecek, teşvik edilecek bir şey değil, bir zayıflık olarak görülür ve halk yargısından kaçan diktatörlerin ilacı oldu tarih boyunca. .Örneğin Hitler,Kızıl Ordu Berlin'e girdiğinde, halk yargısından kurtulmak için, kendine ve karısına sıkıştı. Bizdeki 12 Eylül Faşist Cuntası' nın omuzu kalabalık Genarali K. Evren: son Anayasa değişikleri referandumu döneminde, "*Hesap vermek için yargı karşısına çıkacağıma kendime sıkırım*" lafını etmişti.Bugün(6 Haziran) gitti, paşa paşa ifadesini verdi savcıya..

Sonuç olarak, insanlık değerlerini ayaklara altında çiğneyenlerde , her türlü ahlak yoksunluğu; İki yüzlülük, korkaklık, ödlelik, onursuzluk ne ararsanız var ...Adam gibi ne hesap verirler , ne de ölmeyi bilirler. Hitler bile sıkıştı kendine.. Ama anlaşılmıştır ki, Evren Paşa'nın sıkıyor. (!)

Haziran 2011 / arkadaş