

MİNARENİN GÖLGESİ.....

İsviçre’de bir süredir bir minare tartışmasıdır gidiyor. Tartışmanın nedeni İsviçre’de yaşayan hemen herkesce biliniyor. Yapılan bir cami ve bu caminin minaresi olsun mu, olmasın mı? Tartışmanın özü bu. Oysa **normal koşullarda** her hangi bir tartışmanın yaşanmaması gerekiyordu. Çünkü cami müslümanlar için bir ibadethane ve bu ibadethanenin olmazsa olmaz parçalarından birisi de minare. Minaresiz cami çan kulesiz kilise gibi birşey. Ancak yaşanan ülke ve bu ülkenin kurallarına ve halkına saygının gereği belki bazı talepler gelebilir, sonuçta keskin tartışmalara yol açılmadan bir çözüm yolu bulunabilirdi; Örneğin minare şu kadar yükseklikte olacak, hoporlordan ezan okunmayacak vb. gibi. Bunlarda anlayışla karşılanabilir, sorun bu ülkede yaşayan müslüman göçmenlerle, yerli halk arasında bir gerilime yol açmadan rahatlıkla çözülebilirdi.

Ancak bu sorun bugün böyle çözülmüyor ve gerici, ırkçı parti ve çevreler tarafından, farklı dinlerden halkları birbirine karşı kışkırtmak, aralarındaki farklılıkları derin bir bölünmeye dönüştürmek için kullanılıyor. Zaten yukarıda normal koşullarda diye vurgu yapmamızın nedeni de bu. Çünkü bugün normal koşullarda yaşamıyoruz. Dünya halkları “medeniyetler çatışması” olduğu söylenen, bir kargaşanın içine çekilmek isteniyor. 11 Eylül terör saldırısı bahane edilerek Afganistan’ın ve Irak’ın ABD tarafında işgali, on yıllardır süren Filistin sorunu, ardından İsrail’in Lübnan’a saldırması ve islam dininden binlerce masum insanı katletmesi, ABD ve dünyanın gerici çevreleri tarafından “dinler savaşı” gibi gösterilmek isteniyor. Oysa olan bitenin özü, dünyanın tek süper gücü olan ABD’nin petrol ve doğal zenginlikler bakımından çok önemli bir bölge olan Ortadoğu’ya haydutça saldırması, dünya egemenliğini sağlama almak istemesidir.

ABD’nin harekete geçirdiği ve Papa’sından, sözde ifade özgürlüğünü savunduğu söylenen çizerlerin karikatürlerine kadar dev bir propaganda aygıtı söz konusu ve bu aygıt; olup bitenin ABD’nin dünya hegemonyası için yürüttüğü bir savaş değil, dinler arası bir mücadele olduğunu, neredeyse her müslümanın potansiyel bir terörist olduğunu sürekli yayıyor ve halkları düşmanlaştırmaya çalışıyor. Taktik basit ama etkili; Batılı halkları bu gerici politikalara yedeklemek, en azından sessiz kalmalarını sağlamak. Diğer taraftan ABD ve dünya gericiliğinin “uygarlıklar ve dinler savaşı” propagandasını gerçek kabul edip, “hıristiyanlığa karşı cihat” ilan eden bazı politik müslüman gruplar var ve bunlar her meseleyi kullanmaya hazır durumdadır. Onların yolundan gidilecek olursa, İsviçre’de yaşayan müslüman göçmenler toplumun kıyısında yaşayan, ortak toplumsal yaşama katılmayan, sürekli gözaltında tutulan sığıntılar durumuna düşecekler. İsviçreli gericilerin istediğide zaten bu. Bugün dünyada böyle bir tablo var ve minarenin gölgesi de tüm bu tartışmaların üzerine düşüyor, bu ortamda tartışmalar ve gelişmeler farklı bir anlama bürünüyor, halklar arasındaki ilişkiler geriliyor.

Ama biliniyor ki Batı dünyası saldırganlıktan, gericilikten ve hıristiyanlıktan ibaret değil. Tıpkı doğu dünyasının müslümanlıktan ve gerilikten ibaret olmadığı gibi. Batı dünyasını işçi ve emekçileri ABD’nin Irak’a saldırısını durdurmak için milyonluk dev gösteriler yaptılar. “Uygurliklar ve dinler savaşı” tezi bu dünyada da eleştiriliyor ve mahkum ediliyor. Bu dünyanın yönetici kademelerinden de sağ duyulu sesler yükseliyor. Blocher ve partisinin yürüttüğü ırkçı, gerici kampanyaya karşı, örneğin İsviçre Başbakanı Leuenberger “minere krizi açık ve net bir seçim kampanyasıdır” diyor ve “İslam’a dayandırılmaya çalışılan fanatizm hareketlerinin yıllardır barış ve huzur içinde yaşayan İsviçre’deki Müslüman topluluklara yakından uzaktan alakası yoktur” tespitinde bulunuyor. Bugünün dünyasında bu tür sağ duyulu seslerin büyük önemi var ve hıristiyan olsun, müslüman olsun bu ülkede yaşayan halklar kendilerini karşı karşıya getirmeye çalışanların oyununu bozmak zorundalar.

Şurası bir gerçek ki İsviçre’de yaşayan müslümanların büyük çoğunluğu işçi ve emekçi sınıflardandır. Gerici ve ırkçı İsviçrelilerin etki altına almak istedikleri İsviçrelilerde asıl olarak işçi ve emekçi kitlelerdir. Hıristiyan olsun, müslüman olsun bu kitlelerin ekonomik ve sosyal hakları her geçen gün geriye götürülmektedir. Düşük ücretlerden de, emeklilik yaşının uzatılmasından da, sağlık hizmetlerinin pahalılaşmasından da, işsizlikten de ilk olarak bu işçi ve emekçiler etkilenmekte, “din ve medeniyetler çatışması” üzerine estirilen fırtınalar bu emekçilerin patronların saldırısına karşı birlikte mücadele etmesinin önü kesilmek istenmektedir. Bu durum her iki tarafın din tüccarlarına yaramakta, dinine safca bağlı emekçilere zarar vermektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında, bugün halkların kardeşliği için daha fazla çaba göstermek gerektiği açıkça ortaya çıkar. Bugün içten inanan emekçi müslümana da, hıristiyana da, ilericilere ve demokratlara düşen görevde budur.