

'Domuz gribi' paniği! / Ergün ÖZALP

Bir 'domuz gribi' paniğidir gidiyor. Almanya ve İsviçre devleti, aylar öncesinden tüm halkı kitlesel aşılacak ölçekte, milyarlarca Euroluk aşı stoku yaptı. Türkiye' de de şehirler dezenfekte ediliyor, okullar tatil ediliyor, sağlık bakanlığı, bütçesinin % 15'ini bu salgını önlemeye ayırıyor. Yurtdışındaki vatandaşlar, Türkiye'ye gidişlerini erteliyor vb.

Domuz Gribi denen hastalığı yapan H1N1 virüsü bilinen bir virüs türü ve çok öldürücü bir tür değil. AIDS hastalığından bile, 10 yıl içinde yarım milyon kişinin öldüğü düşünülürse. Grip salgınlarının ölüm oranları, günümüzde düşüktür. Aslında insanlık, binlerce yıldır grip virüslerine bağışıklık kazandı, tüm canlılar gibi, insanlar da, virüsler de değişiyor, mutasyona uğruyor, evrim geçiriyorlar. Özcesi, evrimsel gelişme sonucu insanoğlu, birçok virüs türüne alıştığı, bağışıklık kazandığı gibi, virüslerde insana alıştı. Bu nedenle, her seferinde bir öncekinden farklı yeni türden virüsler ortaya çıkıyor, mevcut virüs başka canlıların çevresel, bünyevi koşullarına uyarak, tekrar insana yönelebiliyor. Çünkü tüm canlıların genetik yapısı; bir virüsten, tavuğa, domuzla, insana kadar hemen hemen % 90 oranında benzer yapıya sahip. Gerçekten, bu grip virüsü, domuz ya da başka bir canlıdan at, kedi, köpekten insana bulaşırsa; dönemsel olarak, daha öldürücü olabilecektir. Çünkü, insan bünyesi ilk karşılaştığı ve tanımadığı virüslere karşı koyamayıp, yenik düşebiliyor. Örneğin Avrupalı göçmenlerin, Amerika kıtasının keşfinden sonra, oralara taşıdığı grip virüsü; kendilerine birşey yapmazken, Amerika'nın yerlileri olan Kızılderililerin yüzbinlercesinin ölümüne neden olabilmiş, Amerika'nın katliam ve jenositleri öncesinde de grip virüsü, tüm kabileleri kırıp geçirmişti. Çünkü Amerika Kıtası'nda yaşayan yerliler, o güne kadar dünyanın başka bölgelerindeki salgın hastalık ve virüslerle bir temas yaşamadığından, bir bağışıklık ta kazanamamışlardı.

2002- 2003 yılları arasında dünyada çeşitli grip virüslerine yakalanmış olan 5 milyon kişiden 20 bini öldü ki, bu ölümlerin çoğunluğunun da, risk gruplarında bulunan hastaların, başka bir enfeksiyon ya da kronik bir rahatsızlığından kaynaklandığı saptanmış durumdadır. Buna karşın, bugün dünyanın büyük ilaç tekelleri, bilinen bu virüsten yola çıkarak '*Domuz gribi salgını*' ilan ederek, ürettikleri aşıları satmak ve kârlarına kâr katmak yolundalar..

Emperyalist tekellerin hizmetinde faaliyet yürüten, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların ilan ettiği, en iyimser senaryoya göre, Dünyadaki domuz gribi salgınından 2 -3 milyon kişi ölecek ve dünya ekonomisi yüzde 5 dolayında küçülecek, en kötümser senaryoya göre ise, 138 milyon kişi ölecek ve dünya ekonomisi % 15-20 küçülecektir(!). Bunlar, ya ne dediklerini bilmiyor, ya da en büyük virüsün ve kan emicinin kendileri olduğunu gizlemek, kapitalist sistemin krizini aklayarak ve suçu, gariban kuşlara, tavuklara, domuzlara yıkmanın hazırlığı peşindeler. Ellerindeki aşı stokları ise, gerçekten bir salgın başladığında çöpe gidecektir. Çünkü sürekli değişim geçiren virüslere karşı yeni bir aşı geliştirmek, denemesini yapmak ve üretime geçmek, ayları hatta yılları almaktadır. Ama *Novartis*, *Roche* gibi dev ilaç tekelleri, yaşanan dünya krizinden dolayı düşen kârlarını, düşen hisse değerlerini arttırmak istiyor. Onlar, kendileriyle ilişkisi daha önce kanıtlanmış, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, *Margret Chan*'ın, salgın alarmı vermesinden sonra rahatladılar. Nisan ayından günümüze, domuz gribi olayı çıktığından bu yana, bu tekeller 2.5 milyar Euro kâra geçtiği gibi, hisselerinin borsa değerleri de 3- 4 misli artış gösterdi.

Genetik kodları domuzun genetik koduna benzediği için, '*Domuz Gribi*' denen bu hastalığın domuzlarla bir alakası şimdilik yoktur ve domuzlardan da insana geçmiş değildir. '*Domuz gribi*', H1N1 (ya da *İnfluenza* diye de bilinir.) tanıdık yabancımız olamayan bir türdür.. Şu anda insandan insana, solunum ve temas yoluyla bulaşabilen H1N1 virüsünden, 1998-2003 arasında, önceki yıllarda ölenlerin sayısı, 68 kişide kalmıştı. Yani, normal temizliğe dikkat etmek, C vitamini yüksek gıdalar almak; çocuklar ve yaşlılar gibi, risk grubunda olanların da normal bir grip aşısı olmaları yeterli tedbirlerdir. Şimdilik bundan ötesi, ilaç tekellerinin yarattığı paniktir, yaygaradır ve asla itibar edilmemelidir.

Kimyasal silah üretenlerden, genetiği değiştirilmiş tohumlarla insanlığı hergün öldürenlerden işçisini kapı önüne koyarak açlığa mahkum edenlerden, insanlığın yarasına melhem olmaları beklenebilir mi?

Kasım 2009 / arkadaş