

2007'DEN, 2008'E

Bir yılı daha geride bıraktık. Dünya 2007'den, 2008'e adımlarını attı. Bütün televizyon kanallarında, gazetelerde geçmiş yılın ayrıntılı bir bilançosu çıkarıldı. Bu bilançonun pek parlak olmadığı görüldü. İnsanlık işgaller, işkenceler, savaşlar ve katliamlarla dolu, yoksuluğun, işsizliğin, açlığın yaygınlaştığı bir yılı daha geride bıraktı. Politik gerilimler, sosyal sorunlar, çeşitli anlaşmazlıklardan kaynaklanan yerel ve uluslararası sorunlar uluslararası politikanın gündemi oldu ve olmaya da devam ediyor.

2007'ye girerken yapılan değerlendirmelere bir göz atmak bile, 2008'de bizleri nelerin beklediğinin ipuçlarını veriyor. Çünkü 2007'ye girerken yapılan değerlendirmeler de benzer sorunlara işaret ediyor, benzer çözüm yolları öneriyor. Karamsar olanlar 2007'de de hiç bir şeyin değişmeyeceğini vurgularken, iyimser olanlar tespitlerini yeni yılda her şeyin değişeceği üzerine kuruyorlardı.

Kuşkusuz bu tespitleri yapanlar kendi dünya görüşlerinden hareket ediyorlar, etkileyebildikleri çevrelere belirli bir düşünceyi, dünya görüşünü empoze etmeye çalışıyorlardı. Oysa bu dünya üzerinde yaşayan akli başında hemen herkes biliyor ki, yeni bir yıla girmek otomatik olarak "eski sorunların" geçmişte kaldığı anlamına gelmiyor. Eğer o sorunları ortaya çıkaran nedenler aynen devam ediyorsa ve onları çözme yöntemi değişmiyorsa, bu demektir ki bu sorunlar yeni gelen yılda da devam edecek, insanlık yine acı ve göz yaşına boğulacak, utanç verici işler olacak.

İsrail yine Filistinlileri katledecek, Irak'taki işgalci güçler halkı öldürmeye devam edecek, Afganistan'da köyler ve kasabalar yine yıkılacak, Ortadoğu'daki diğer sorunlar devam edecek, kürtlerin durumunda herhangi bir düzelmeye meydana gelmeyecek, Afrika'da açlık can almaya devam edecek, dünyayı yöneten büyük güçlerin temsilcileri toplanacaklar halkları nasıl yöneteceklerinin işçi ve emekçilerin hangi haklarını gaspedeceklerinin hesaplarını yapacaklar vb. vb..

Kuşkusuz tablo bundan ibaret değil. Eğer öyle olsaydı dünya çok çekilmez bir yer olurdu doğrusu. Umutla görüyoruz ki, hemen hemen dünyanın her tarafında bu durumu değiştirmek için mücadele eden güçler var ve onlar küçük de olsa ilerlemeler gösteriyorlar. Latin Amerıka'da demokratik ve halkçı hükümetler işbaşına geliyorlar. Avrupa'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde işçiler ve diğer emekçiler ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve ilerletmek için mücadeleler –daha dün Türkiye'de 26 bin telekom işçisi partonları düze getirerek haklarını aldılar vb- veriyorlar, işgallere karşı direnişler gelişip geliyor.

Bu tablo açık seçik ortaya koyuyor ki, ilerlemeden, insanca bir yaşamdan ve yeni bir dünyadan yana olan güçlerle, eskiden yana olan, onu korumak için her türlü caniliği ve insan dışılığı göze alan güçler büyük bir mücadele içindeler. Eğer eski insanların çağında yaşasaydık, onlar bu büyük mücadeleye iyiliğin ve kötülüğün çatışması gibi mitolojik bir isim de verirdi. Her güzel ve umutlu durumda iyiliğin güçleri galip gelir, felaketli ve yıkımlı durumlarda kötülüğün güçleri öçlerini alırlardı! Ama sonunda iyilik galip gelirdi.

Görüne tablo ne kadar kasvetli görünürse görünsün insanlık ilerliyor ve gelişme arada bir duraklasa, bazen geriye dönse de yol almaya devam ediyor. Ne eski düzenin savunucularının elinde saltanatlarını sürdürmek için mitolojik ve doğa üstü güçler var, ne de yeni bir dünyayı savunanların elinde bir anda ortalığı güllük gülistanlık yapacak gizemli güçler var. Aralarındaki mücadele çok daha elle tutulur, gözle görülür güçlere dayanıyor. Bir tarafta silahlar, ordular, mahkemeler, polisler, diğer tarafta haklı olmalarından, çoğunluk olmalarından kaynaklanan güvenle birleşme, mücadele etme ve karşı koyma var.

2008'de de bu amansız mücadele sürecek ve eski dünyanın güçleri biraz daha köşeye sıkıştırılacaklar. Yeni bir dünya kurmak isteyenler biraz daha ilerleyecekler, kendilerine güvenleri artacak. Bu mücadelenin sonucu şimdiden belli, ama bu sonucu elde etmek için daha yapılacak çok iş var.

Herkesin yeni yılı kutlu olsun!

Ocak / 2008